

College in het theater

Sinds een paar jaar is er een nieuw genre toegevoegd aan theaters: theatercolleges. Dat is overgewaaid van televisie van de DWDD University en de NOVA College Tour. Ook in de Kampanje hebben we al meerdere colleges gehad en er staan nog verschillende op de planning. Van twee was ik tot nu toe erg onder de indruk: astronaut André Kuipers en zwemmer Maarten van der Weijden.

Vorig seizoen kwam André Kuipers vertellen over hoe hij astronaut is geworden en over zijn hele ruimtevaartreis. Gecombineerd met prachtige beelden hang je aan de man zijn lippen. Wat een genie is dat. Terwijl ik al veel bekende Nederlanders heb ontmoet, vond ik een kennismaking met hem toch net even anders. Want hoeveel astronauten in je leven kun je ontmoeten? Wat een hartelijke man, die graag zijn kinderboek "André het Astronautje" voor mijn kinderen signeerde. Helaas wel met een verkeerde naam, want hij verstond mij blijkbaar niet goed. Ik heb zijn college ook aangeraden bij familie en vrienden omdat hij voor een tweede keer naar de Kampanje komt. Mijn dochter van negen neem ik dan ook mee. Kan ze alvast inspiratie op doen voor haar spreekbeurt.

Van zijn kinderboek 'André het Astronautje' is een leuke familievoorstelling gemaakt. Ook nog bij ons te zien. En toen ik met mijn gezin naar de première ging, werd duidelijk dat de maan niet van kaas is gemaakt. Wat een tegenvaller voor mijn zoon van toen drie.

Tijdens het theatercollege van Maarten van der Weijden biggelden er tranen over mijn wangen van ontroering. Vaak vind ik verhalen van topsporters al heel interessant en mag ik graag naar sportdocumentaires kijken, maar dit verhaal zat zó goed in elkaar dat ik echt geraakt was. Zijn verhaal over zijn strijd tegen kanker, het verlies van vrienden met dezelfde ziekte en wat hij allemaal heeft gedaan om olympisch goud te winnen, maakt het voor mij één van de indrukwekkendste voorstellingen van dit seizoen.

Volgende week komen er een paar voetballers, onder andere John de Wolf en Glen Helder, anekdotes uit de kleedkamer vertellen, persoonlijke verhalen en hilarische ervaringen met coaches. Ze noemen zichzelf FC de Rebellen. Mij benieuwen of ik daar ook van onder de indruk ben.

Kim Smit - donderdag 15 december 2016